

Café du Boulevard



Het «verhoogd» terras van Café du Boulevard in 1932.



1919 - De eerste gebouwen langs de westkant van de Lippenslaan ter hoogte van de Van Rysselberghestraat of Duinenpark. Rechts de herberg met overdekt terras.



Café-Restaurant du Boulevard in de vroege jaren '50. Het terras is ondertussen dichtgebouwd. De herberg is van een zonnestoor en windschermen voorzien.

Onlangs werden we door mevrouw Denise Delbol-Devinck in het bezit gesteld van een groepsfoto. De opname dateert van 1938, toen de *Veloclub Erop en Erover* samenkwam voor de traditionele jaarlijkse souper. Het lokaal van de club was *Café du Boulevard* op de hoek van de Lippenslaan en de Van Rysselberghestraat. Deze woning werd gebouwd in 1894 voor rekening van Florent Demarest. Het hoekgebouw was oorspronkelijk een bakkerij en later een agence. Het werd vervolgens eigendom van de brouwerij Vandergote uit Brugge. Het echtpaar Strobbe-D'Hoore werden de nieuwe uitbaters. Bij het overlijden van haar man bleef Emilie de herberg uitbaten.

Vader Devinck (geboren te Knokke op 11 september 1899) en Clarisse Strobbe werden in 1947 de uitbaters van de herberg in opvolging van de weduwe Strobbe.

Eén jaar vóór het overlijden van Valère in 1969 stopte Clarisse met het café. Het gebouw werd nog een jaar uitgebaat en dan pas omgevormd tot de discobar *Queens Club*. Het hoekgebouw kwam onder de slopershamer in 1987. Nu staat er een appartementsgebouw met restaurant *Le Chevalier* op de benedenverdieping (voorheen *Apicius*).

WIE IS WIE ?

De kalender centraal aan de muur vermeldt 17 (zaterdag 17 december 1938!)

Aan de muur hangen enkele interessante affiches en voorwerpen, typisch voor een café van toen. We bemerken een affiche van de Knokse toneelgroep «Pogen», met het stuk «Zwarte Willem» dat werd opgevoerd in de zaal Noordzee (latere Monty) op zondag 18 december.

Verder het vaandel van de plaatselijke veloclub versierd met Belgische driekleur. Naast enkele publiciteitsbordjes hangt er een ingelijste affiche van de White Star Line, één van de maatschappijen die de vele immigranten naar Noord-Amerika bracht.



Wie kan ons de ontbrekende namen mededelen van de Knokse figuren op de foto ?

Van links naar rechts staande : Jérôme Demuyser, Maria Strobbe & Gerard Rombout, ...?..., echtpaar Louis Pintelon-Billiau met zoon Roger op de arm, «Coucou» ... bediende bij Teinturerie Lucien, ...?..., ...?..., ...?..., «de Witten» ... voddenmarchand, ...?..., accordeonist Vermandel, ...? dienstster uit Westkapelle.

Zittend : familie van Teinturerie Lucien, Germaine Reubens (ochtegenote Demuyser), ...?..., ...?..., ...?..., ...?..., ...?...