

schap onder de Franse Revolutie op 29 sept 1796. De laatste Zuster overleed te Brugge op 7 maart 1844.

Met stenen opgegraven op het terrein van de hofstede waar eens de abdij Spermalie heeft gestaan, werd enkele jaren geleden op de oostzijde vande weg Vijvekapelle - Sijsele, tegenaan Sijsele, een zeer wel gelukte veldkapel opgericht toegewijd aan O. L. Vrouw van Spermalie.

(Prof Egide Strubbe belichtte in een grondige studiede figuur van Egidius van Bredene, de stichter van de abdij Spermalie, Egidius van Bredene, grafelijk ambtenaar en stichter van de abdij Spermalie, uitgeverij De Tempel, Tempelhof Brugge 1942)

o o o o o o o o  
o o o o o o o o

=====

==  
== K O R T E M E D E D E L I N G E N ==  
==

=====

Het Kasteel van Moerkerke herleeft.

Ons laatst toegetreden Lid, Majoor Van Den Broeck, geraakt stilaan in onze streek bekend en hij verdient het dubbel en dik. In maart j.l. kocht hij het Kasteel van Moerkerke, dat dreigde volledig te vergaan en een puin te worden.

Hij vatte moedig de herstelling aan en deze moeilijke werken vorderen snel onder zijn onvermoeibare ijver. Nu reeds is de waterleiding, de electriciteit en de verwarming in orde; alle ruiten werden vernieuwd, de deuren vermaakt, de dakingen gedicht. Wat een zware financiële inspanning.

Dit historisch monument wordt weldra de zonnige woonst van de kinderrijke familie van Majoor Van Den Broeck. Hij zal er de waardige opvolger zijn van de families "van Praet", "de la Vilette", "Dhaenins" en "'t Serclaes". De heer Van Den Broeck doet er een paar goede veranderingen (vensters) met een liefdevolle eerbied voor de bestaande vormen. Eens alles klaar, droomt de Majoor ervan zijn kasteel tot een centrum van cultuur, vooral van Geschiedenis en Heemkunde te maken. Proficiat.

Br. G.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Giftten aan onze Bibliotheek.

Johan Ballegeer, die ons reeds een hele reeks "Beertjes" schonk, bezorgde ons nu ook enkele kostbare jaargangen van "Biekerf" (1958 enz).

Hubert Deschepper gaf het zeer gekende werk van zijn oom Kan. Deschepper: Inleiding tot de studie der Kerkgeschiedenis. Zeer nuttig voor al wie aan geschiedkundig werk wil doen.

Jozef Penninck bracht een zwaar en kostelijk pak aan met "Coutumes" door Gilliodts van Severen. Bijdragen over: St-Anna, Sluis, IJzendijke, Aardenburg, Hoeke, Monnikerede, Damme, Blankenberge, enz.

Antoon Vermeersch, als oude schoolvos, zorgde voor "De vernieuwde Cijfferinge van 1664", een lijvige catechismus van 1684, een dikke bundel rederijkersgedichten 1773 (ernstige en boertige vaerzen!), Dichtwerken van Duvillers pastoor te Middelburg 1840, en "De kleyne christelijke Academie" onder hgr van Susteren in 1786.

Van 't eerste tot het laatste allemaal waardevolle stukken voor een Hooenkundige bibliotheek. In naam van al de Leden: beste dank.

~~~~~

#### Aanvulling van de Ledenlijst.

Sedert wij in het vorige nummer de lijst van de Leden hebben gepubliceerd, zijn een viertal namen weggevallen; maar 21 kwamen er bij. Wat het aantal voorlopig brengt op 202.

Aspelslach Albert, Huize Nele, Damme  
 Beyne Oscar, Hazegrasstraat 9, Westkapelle  
 Broucke Freddy, Groene Wandeling, Oostkerke  
 Callant Gustaaf, Markt 12, Westkapelle  
 Casselman Julien, Hoekestraat 12a, Westkapelle  
 Chomé Lucien, Muntpoort 6, Brugge  
 De Keyser Germain, geneesheer, Dudzele  
 De Smidt Marie, Veldstraat 3, Heist  
 Dezutter Emmanuel, Elizabetlaan 116, Heist  
 Dyselinck Edmond, Paulus Potterstraat 11, Oostburg (Nederland)  
 Gobert Hubert, Vuurkruisersstraat 12, Heist  
 Heynenan Christiaan, Kerkstraat 11, Damme  
 Huys Robert, Ste-Godelievestraat, St-Kruis  
 Loeys Aimé, Zeedijk 552, Heist  
 Naert Z. E. H. Hoeke  
 Neef J., Leopold I-laan 32, Brugge  
 Reizende Bibliotheek, Menensteenweg 29, Ieper  
 Slabbinck Rik, Molenstraat, St-Pieters  
 Van Den Broeck Majoor, Kasteel, Moerkerke  
 Van Lede Z. E. H. Pastoor, Westkapelle  
 Van Pamel Emiel, Brouwerij St-Jozef, Lissewege

~~~~~

#### Hanekinswerve.

We wisten omtrent waar het lag. Nu hebben onze vrienden van Aardenburg, dhra van Hinte, Kegel, Rosseel, Beun e. a. de spade in de grond gestoken en zij hebben te noordwesten van Draaibrug de grondvesten blootgelegd van het kerkje dat reeds in 1169 wordt vermeld.

Naar alle schijn een der oudste Romaanse kerkjes van Vlaanderen van rond 1050. O die Pagus Rodanensis, bakermat van het Graafschap Vlaanderen!

Vermelden wij nog dat de heer Kegel in de omtrek meerdere woonplaatsen uit het Middelsteentijdperk ontdekte. Wij volgen deze opgravingen met belangstelling.

Een privee "Heemkundig Museum" te Oostkerke.

Geheel op eigen krachten legde ons Medelid Mevrouw Ww Huyghebaert in een afhankelijkheid van haar woning te Eienbroeke, een museum aan van gebruiksvoorwerpen, dat nu reeds verschillende stukken bevat van grote heemkundige waarde.

Noemen we uit de honderden voorwerpen enkele: een echte vla<sup>s</sup>hekel, een groot fragment van een handboomzaag om bomen in planken te zagen, een hele verzameling fietslampen en stallantaarns, een verzameling wafelijzers, een grote baggerslepel, een echte palingschaar, weegtoestellen, oude grammaten, zeefden, enz. enz.

Deze verzameling, die waardevolle voorwerpen redde van verdwijning, getuigt in haar eenvoud voor de ware heemliefde die de Verzamelaarster bezielt.

R. D. K.

~~~~~

Voordracht over Heist, 15 december 1963.

Over de zo gesmaakte voordracht van dhr Maurits Coornaert te Heist in een gezellig lokaal bij de Eerwaarde Broeders Xaverianen, moeten we niet uuijden. Het was een hoogst gewaardeerde en gemodelijke uiteenzetting van de studies over Heist, verschenen in "Rond de Poldertorens"; moeilijke studies, die mondeling voorgedragen en met gewenste of gevraagde uitlog voorzien, voor velen duidelijker en genietbaarder worden.

Negentig aanwezigen, met zeer veel interesse en geanimeerde deelnamen aan de bespreking. Nu rest alleen nog op een Wandeling de dingen ter plaats te gaan bezichtigen.

~~~~~

Bier, Brouwerijen, Herbergen.

Daarover sprak onze Verbondsvoorzitter Dhr Jozef Penninck te Westkapelle op 19 april 1964. Meer volk dan verwacht, het zaaltje werd te klein. Aandachtig publiek voor een gevatte, geestige uiteenzetting! 't Viel echt in de smaak, dat "B i e r"... al was er niets anders te krijgen dan een glas water voor de spreker. Over dit onderwerp kunt U een mooie brochure van de hand van de heer Penninck bekomen tegen 30 Fr.

~~~~~

+++++

ooooo

Op zondag 14 juni a.s. wordt op het Gouvernementspaleis te Brugge een intieme hulding op touw gezet voor onze Vriend en Lid

EREARCHIVARIS DR. JOS DE SMET

Te dier gelegenheid wordt hem een Huldealbum aangeboden waaraan ook onze Voorzitter Rene De Keyser heeft medegewerk met een bijdrage over "L e m b e k e".