

# Een zeldzame gebeurtenis te Knokke 1907

Danny Lannoy

Onlangs kwam het Museum Sincfala in het bezit van van een tweetal unieke opnames van een bijzondere gebeurtenis te Knokke.

Rekening houdend met de bebouwing moet de foto gedateerd worden tussen 1905 (na de uitbreidingswerken van de Margaretkerk) en 1910 (de bouw van een schoenhandel 'Au Rapide' aan de westkant van de Lippenslaan). Het witgeschilderde huis was de tweewoonst van Joseph Baes-Maria Monteville en Jan Anthierens-Justine Van Poucke met adres Zeestraat 106.

Is het een begrafenis? Nee, want er is geen lijkwagen te bespeuren.

Is het een processie? We denken het niet.

Volgens de archieven van de kerk was er op 6 juni 1905 de viering van de 75ste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid en de inhuldiging van het uitvergroete kerkgebouw! Op 8 december 1907 vond het feest plaats van de Maria Congregatie....!

Onze vermoedens gaan eerder naar de viering van één diamanten en vier gouden jubilea. De datum is 24 september 1907.

Vooraan stapt de "swies" Michiel Fournier in uniform, gevolgd door pastoor Ronsc, onderpastoors en kerkelijke medewerkers, na hen volgen de notabelen te voet in zondagskostuum en met hoge hoed.

Wie wordt er dan vervoerd in de koetsen achteraan in de stoet?

De jubilarissen,..... we tellen vijf of zes rijtuig.





*Binnenzicht van de Heilige Margarethakerk na de uitbreidingswerken.*

### Wie waren de jubilarissen?

Het echtpaar Jan Baes (1823) Rosa Vermeire was 60 jaar getrouwd. Deze familie hebben we uitvoerig besproken in 'Cnocke is hier' Nr 37, jg 2000 blz 58-65.

De overige jubilarissen kwamen toen niet aan bod.

### **Pieter MEYSMAN-BYL**

Het echtpaar Petrus Meysman en Joanna Bil, (soms Byl geschreven) (\*Kn 13.08.1830) had één zoon Joseph, geboren te Kнокke op 28 januari 1875 en die naar Noord-Amerika trok in 1905.

Pieter stond ingeschreven als Messeman, geboren te Kнокke op 7 juli 1824, zoon van Jacobus (+1843) en Regina Debaedts. Johanna Byl was de dochter van Joannes en Joanna Theresia Devisch. Zij huwden op 21 april 1856.

Tussen 1890 en 1900 betrokken ze een bescheiden woning langs de 'Kalsijde van het Kalf' naar het Hazegras. Hun dichtste geburen waren Louis Waeghe, Karel Daese, Jan Sys en het echtpaar Louis Bonte-D'hondt.

In hetzelfde jaar van de viering overleed Joanna op 11 december 1907. Petrus nam zijn intrek in de Peperstraat bij Leopold Neyts. Hij overleed te Westkapelle op 4 december 1909.



### **Leopold BONTE-DEVINCK**

Leopold Bonte (°Kn 11.08.1829) was landbouwer in het Kalf samen met zijn echtgenote Theresia Devinck afkomstig uit Dudzele en er geboren in maart 1828.

Woonden in: Bonte Isabella (°Kn 13.03.1811 + 24.01.1904)

Bonte Lodewijk (°Kn 28.08.1865) zoon, landbouwer

Claeys Elodie (°Kn 28.11.1874) schoondochter

Bonte Celesta (°Kn 30.04.1899) kleindochter

Kleindochter Celesta huwde later in 1920 met Ademar Loeys (°Kn 11.06.1896).

Na het overlijden van Theresia bleef Leopold inwonen bij zijn zoon Louis.

Hij overleed op 4 maart 1915.

### **Felix ROMBOUT-VAN DER EEDT**

Felix was afkomstig van Wachtebeke en kwam omstreeks 1880 naar Knokke om er beëdigd jachtwachter te worden van de Zoutepolder. Drie generaties zouden in dienst blijven van de familie Lippens.

De inwonenden in 1900:

Rombout Felix (°Wachtebeke 22.12.1834)

Van der Eedt Roza (°W 5.10.1834)

Rombout Maria-Louisa (°W 19.12.1870) huwde Pieter Stockx, Kalsijde naar Hazegras

Rombout Julia (°W 10.05.?) huwde in 1905 met Karel Selen (°Wsk 1878), dienstknecht

Rombout Jan-Baptiste (°W 25.01.1873) zoon, jachtwachter, huwde Mathilde Schram

Rombout Lia-Maria (°Kn 22.09.1897) dochter van J.B.

Rombout Marcel (°Kn 29.09.1899), zoon van J.B. (latere jachtwachter)

Rombout Jules Arthur (°Kn 28.02.1901) zoon van J.B. (later huisbewaarder casino)

Selen Martha-Maria (°Kn 8.11.05) kleindochter

Selen Alida- Magdalena (Kn 3.12.06) kleindochter

In de registers staat vermeld: "woont sedert 1903 in het Zoute, nieuw huis van Lippens".

Na 1910 woonde kleinzoon Edgard Rombout (°Kn 19.09.1891) in bij het echtpaar op het adres 'Zoute 59'. Edgard Maurice was de zoon van Florimond Rombout en Maria-Theresia Bastoen, jachtwachter, de oudste zoon van Felix. (Edgard werd elektricien en woonde later in de St. Jorisstraat).

Felix Rombout overleed op 7 september 1911, zijn weduwe Roza op 30 maart 1915.

Marcel Rombout (°Wachtebeke 1858 + Knokke 1947) was eveneens jachtwachter voor de Zoutepolder en Cic. Zijn voornaam is verbonden aan de straatnaam sedert 1933 de Marcelweg in het Zoute.

### **Pieter MONTEVILLE-HILLEWAERT**

In het Oud Zoute tegenover het in 1924 gebouwde Dominicanenkerkje woonde de familie Monteville.

Pieter stamde uit een familie die reeds een halve eeuw in Knokke woonde; hij werd geboren op 28 februari 1833 en huwde op 24-jarige leeftijd, op 29 juli 1857 met Rosalia Hillewaert (Payo), uit een even oude familie. De ouders van Pieter waren Philip Jacob en Johanna Theresia Anthierens 'alhier wonenende'. Rosalie was de dochter van Jan en Theresia Bogaert.

Hier de inwonenden tussen 1900 en 1910.

Monteville Pieter (°Kn 28.02.1833) werkmans

Hillewaert Rosalia (°Kn 15.08.35) winkelierster 'Lietje' genoemd

Monteville Sebastiaan (°Kn 7.10.59) zoon metser

Savels Rosalia 'Liete' (°Kn 13.11.64) schoondochter-huishoudster

Monteville Theofiel (°Kn 10.04.1887) kleinzoon

Monteville Mathilde (°Kn 13.11.95) kleindochter (+ 21.03.1904)

Monteville Eulalie (°Kn 17.07.97) kleindochter

Monteville Pieter (°Kn 10.02.1900) kleinzoon (+ 4.05.1904)

Monteville Bertha (°Kn 31.07.1902) kleindochter

Monteville Edmond Jozef (°Kn 29.03.1905) kleinzoon (+ 14.04.1907)

Drie kinderen stierven op jeugdige leeftijd.

Pieter Monteville overleed te Knokke op 13 januari 1908.

Moeder Rosalia woonde in bij Sebastiaan tot haar overlijden op 1 juli 1917.