

Ook werd er niet gereageerd op de verwijzing naar het incident van 1756. Hadden de Oostenrijkers niet verzocht een nieuwe kaart met de limieten van 1718 te ontvangen, zodat er bij eventuele nieuwe geschilpunten een betere beslissing kon worden genomen? En men had toch de beslissing genomen de dader uit te leveren aan het Vrije van Sluis? Dit lijkt toch wel in flagrante tegenstelling te zijn met de bewering dat bij dit incident de soevereiniteit niet was betrokken.

Foto's uit de oude doos



1934 Café Noordduif (Gemeenteplein) bij Dries Landschoot.

Staande: Walter Vanhoutte, Etienne Raepsaet, Maurice Mortier, Dolf Defever, Frans Van de Velde, Meor. Landschoot, Fons Van Houtte, Dries Landschoot, Charles Tavernier, Frans De Graeve (Jan Pak), Joseph Dombrecht, Edgard Rombout, ? Verheecke.

Zittend: Julien Devoe, ? Verheecke, Jules Loport, ? Verheecke.



*Het politiekorps van Knokke gefotografeerd in 1919 na een schietoefening bij de voormalige 'Kaiser Wilhelm II' batterij.
V.l.n.r.: René Decausinck, Camiel Landschoot, René Dendooven, Joseph Bassens, Camille Van Overmeire, Gustaaf Devulder, Louis Hongenaert, Commissaris Poupaert, Oscar Desutier, Napoleon Sandelé, Camille Snavoort, Camiel Morbee, Edmond Bill
en Maurice Debaene.*



*Knokkenaars op de golf ter gelegenheid van de 'concerts Mr & Madame Georges de Molinair' in september 1967.
V.l.n.r.: Rigobert Braens, August Welsaert, Maurice Janssens, Roland De Bruecker, Eugène Lesy, Mevrouw en Mijheer de Molinair,
Sys en André Maenhout.*