

Marcel Rombout

Danny Lannoy



Velen vragen zich misschien af waarom een zijstraat van de lange Zoutelaan nu de Marcellaan heet! De grondeigenaars van de Zoutepolder en 'Cie. Het Zoute' gaven in 1933 die naam aan de laan uit erkentelijkheid aan Marcel Rombout.

Marcel Rombout belandde in augustus 1878 in Knokke met zijn familie vanuit Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). De familie Lippens had zowel gronden in deze streek als in Knokke.

Vader Felix Rombout (°Wachtebeke 1834) en Rosalia Van der Eedt en de kinderen, Marcel, Florimont, Marie-Louise, Jozef, Jan-Baptiste, Marie-Juliana vestigden zich langs de 'Steenweg naar Westcapelle' (Smedenstraat). De woning, of kleine hoeve van Quintyn Van Houtte, bevond zich aan de westkant van de straat. In 1906 werd het gebouw gesloopt en vervangen door een volwaardige rijwoning (tussen Brandweerstraat en Nieuwstraat).

De familie verhuisde in 1903 naar het Zoute, terwijl Marcel Rombout (°Wachtebeke 21.03.1858) gehuwd met Philomena Steel er bleef wonen.

Zowel vader Felix, Florimont als Marcel stonden ingeschreven als jachtwachter.

Tussen 1900 en 1910 staat het gezin van Marcel ingeschreven 'Zoutestraat 37'(*1).

In 1907 vierde het gemeentebestuur een 60-jarig huwelijksjubileum en vier gouden jubilea, waaronder de ouders van Marcel. Vader Felix overleed op 7 september 1911; moeder Roza stierf gedurende WO I op 30 maart 1915.

Het beroep van jachtwachter omvatte de controle op stropers, op de eventuele hoge waterstanden in de vele grachten en het vrijwaren van het gebied. Ook alle aanplantingen stonden onder controle van Marcel.

In september 1927 werd Marcel Rombout gevierd en vereerd met de gouden medaille in de orde van Leopold II. Hij was toen dijkgraaf van de Zoutepolder. Deze viering greep plaats in het 'Hôtel Central' langs de Lippenslaan waar de harmonie 'De Duinenzonen' een passende serenade bracht aan de jubilaris. Meer dan 100 genodigden schoven aan voor het feestbanket. Naast de beheerders van de Cie. Het Zoute, waren ook de gemeentelijke mandatarissen uitgenodigd en veel 'mannelijke' familieleden.

In 1935 werd Marcel benoemd als deken van de 'Boswachters van België'. Hij was toen 60 jaar in dienst van de familie Lippens. Hij werd ontvangen op het stadhuis en er volgde een feestbanket in het 'Hôtel du Sablon' bij Florimond Rombout.

Marcel werd weduwnaar; Philomena overleed op 22 maart 1916.

In 1927 werd het tweede huwelijk van Marcel en Marie-Louise Torney (°15.02.76), weduwe Joannes Broux, voltrokken door schepen Frans Desmidt. Marcel Rombout overleed in 1947 in de leeftijd van 89 jaar, in zijn woning Lippenslaan 77.



Huwelijksfoto van Marcel Rombout en Philomena Steels.

Joseph Rombout, de jongste zoon, werd in 1953 schepen samen met Eugène Mattelaer onder burgemeester Leon Lippens. Hij bleef dit tot aan zijn overlijden op 11 oktober 1960. Hij was meester elektriker en uitbater van de cinema 'Nova' in de Lippenslaan.

Dochter Pharailde huwde met Camille Deckers (°Westkapelle 1877- Knokke 1957). Hij was schepen van 1927 tot 1941 en burgemeester na de bevrijding van november 1944 tot 1946.

1.

Rombout Marcel (°Wachtebeke 28.03.58)

Steels Philomena (°Wachtebeke 21.10.51)

Rombout Pharailde (°Knocke 3.11.1878) dochter

Rombout Jan Frans (°Knocke 3.01.1880) zoon

Rombout Maria (°Knocke 20.12.1882) dochter

Rombout Florimond (°Knocke 20.12.1882) zoon

Rombout Cesarine (°Knocke 30.12.1889) dochter

Rombout Joseph (°Knocke 9.11.1891) zoon

Steels Franciscus (°Wachtebeke 21.10.1890) opgenomen te Brugge 31.12.1910



De woning van jachtwachter Marcel Rombout in 1903.



De gevierde Marcel Rombout geflankeerd door links Edgard Lippens en rechts Maurice Lippens, stichters van de Cie. Het Zoute en de overige leden van de raad van beheer.



Artikel Marcel Rombout
De genodigden bij het Hôtel Central :
wij herkennen zittend de beheerders van de Zoutepolder, Schepen Marcel Van den Broucke, Camille Deckers, Pier De Jude e.v.m.
De dames waren blijkbaar niet toegelaten!