



Knokke-Heist

Decor van het Verleden
 Décor d'Antan
 Decor of the Past

BESTEL NU REEDS HET BOEK

Auteurs: Danny Lannoy & Frie Devinck
 Formaat : 23 x 30 cm
 Omvang: 320 blz. / 880 foto's
 Drietalige uitgave : NDL / FR / ENG
 Verschijnt: 9 november 2019
Voorverkoop: € 37
Na verschijning: € 42

Hoe bestellen:

Schrijf voor 1 nov. € 37 op rek: DE DISTEL
BE36 4784 2360 2181
 (+ € 8 port buiten Knokke-Heist)
 Of bestel bij D. Lannoy, Graaf Jansdijk 300,
 8300 Knokke-Heist

*Het boek kan afgehaald worden in het Cultuur-
 centrum aan de balie van de tentoonstelling,
 1ste verdiep, 13-18 u. (bewijs betaling voorleggen).*

TENTOONSTELLING 9.11.2019/ 12.01.202

Helden van de Noordzee



Een ode aan de Vlaamse vissers die tijdens WO-II omkwamen toen hun vaartuig op een mijn liep. Bij de Duitse inval mei '44 vluchtten een 1200 Vlaamse vissers naar Engeland. Tijdens die uittocht hielpen velen om Britse soldaten die omsingeld waren in Duinkerke, te evacueren naar Dover. Velen verbleven tijdens de oorlog in Devon en Cornwall waar zij de Britse kustwateren bevisten. De achtergebleven vissersvloot kon na toestemming van de bezetter, tijdens de jaren '43-'44 door de enorme vangsten aan haring, de bevolking redden van de hongersnood.

Waar: For Freedom Museum Ramskapellestraat 91-93, 8300 Knokke-Heist, tel 050/68.71.30 dagelijks 10-17u.

Van 6 september tot Pasen 2020

www.forfreedommuseum.be
info@forfreedommuseum.be

met medewerking van de Provincie West-Vlaanderen, gemeentebestuur Knokke-Heist, museum Sincfala, Navigo, heemkundige kringen 'Heyst Leeft' & 'Cnocke is hier' en vele Vlaamse vissers.

