

Als reactie op het artikel van Georges Devent " De dichter van de Rozen " in ons vorig nummer, schrijft Cecile Couwyzer-Dewilde uit Wondelgem :

" Met heel veel belangstelling las ik uw artikel over de familie de Gheldere in Heyst Leeft. Eventueel meen ik dat er misschien wel een kleine vergissing in vermeld staat. Eugeen Van Oye's moeder hertrouwde niet met Karel de Gheldere. Eugeens moeder was een tante en zij hadden gemeenschappelijke voorouders zowel paterneel als materneel. Aan de hand van de bijgaande kwartierstaat zult u het best kunnen begrijpen. "

Inderdaad de kwartierstaat, die wij hier niet afdrukken, is een sluitend bewijs van haar bewering.

Zij vervolgt dan :

" Ik kan u ook nog mededelen dat tot Guido Gezelle's leerlingen en zelfs in hetzelfde jaar van Karel de Gheldere en Eugeen Van Oye, een heistenaar behoorde JAN DE NEVE ( overgrootnonkel van Manu Desutter, Maurits Coornaert, mijzelf en zoveel andere....

Hij werd geboren op het hof van Hector Coornaert waar de De Neve's boerden, studeerde in Roeselare, werd passionist en stierf in Glasgow (Schotland) tijdens een typhusepidemie. Zijn zuster trouwde met Leopold Desutter, mijn overgrootvader."

Uit de interessante documenten die zij ons toestuurt, haal ik de volgende passage van een brief van Eugeen Van Oye aan Guido Gezelle uit 1858 :

" Het is allang dat ik u meende te schrijven, maar ik kost er nooit geraken. De vakansen brengen te vele verscheidenheid bij, en met alsan te verzetten, ben ik dan eindelijk tot dit tijdstip gekomen. Bovendien, ik heb heel de passeerde week uitgeweest : naar Brugge, Blankenberghe, Heyst (bij J. De Neve) en - in zee! In zee op eene visschersloep, 'nene nacht en een dag, wel 17 uur diep in zee...."

Wij kregen ook de doodsbrief en het doodsprentje, die op pagina 18 zijn afgebeeld.

Op dezelfde manier kwamen wij in het bezit van het gelegenheidsgedicht van Guido Gezelle bij het huwelijk van Leopold Desutter en Eugenie De Neve op 27 september 1864, de overgrootouders van Cecile Dewilde :

Het leven is zoo kort, men kan't  
niet wel genoeg doorleven  
Daerom, O vrienden, vreugde! Want  
vandage is 't U gegeven

Vandage is 't dat Gods sakrament  
en zegen van hierboven  
U bei voor man en vrouw erkent  
en trouwheid doet beloven.

Vandage zyt gy, O man, niet meer  
hetgeen gy waert voordezen  
Vandage zal, O maged teer,  
uw naem veranderd wezen.

Geen twee zyt gy, maer één voortaan  
van lyf en ziel en herten  
om de een den and're by te staen  
in liefde, leed en smerten

Geen jonkman die voor God en voor  
zich zelve vry mag leven  
Maer wel een man die, naer behoren,  
moet al ten besten geven.

Voor kind en vrouw die God u gaf  
en die God weer zal vragen,  
Moet gy, van hier tot aen het graf  
de pligt des huwelyks dragen.

Geen jonkvrouw meer op spel gelust  
en geestverzettend praten,  
Maer een vrouw die kan heur tyd en rust  
voor man en kind verlaten.

Men noemde u beide "jong" tot nu,  
niet zoo meer zal m'u namen  
Maer "ouders" 't edel woord zal u  
van nu voortaan betamen.

Daerom zyt vast in 't sakrament  
bevestigd en gebonden,  
en houdt Gods eigen wet geprent  
tot in uws harten gronden.

Gelukkig die met God begint  
en die met God mag enden,  
Dit wensch ik u, blyft wel gezind  
Hier is 't gedicht mee t'enden

Guido Gezelle

✠

*Ter zaliger gedachtenis*  
VAN PATRER  
**HUBERTUS BENEDICTUS LABBRE**  
IN DE WERELD  
**JÖHANNES - ALBERTUS - LEOPOLDUS**  
**DE NEVE,**  
*van 't Order der Passionisten,*  
**GELOOFSZENDELING IN ENGELAND,**  
die geboren te Heyst, in Vlaenderen, op den 20 Augusti 1836, in 't order getreden te Londen op den 15 November 1860, Priester gewyd te Liverpool op den 12 Juni 1865, overleed in den Heers te Glasgow, te Schotland, op den 15 Juli 1866, voorzien van al de regten van onze Moeder de heilige Kerke.

— R. I. P. —

« Sedert zyne intrede heeft hy de schoonste voorbeelden gegeven van alle deugden : hy heeft in korten tyd een lang leven geleefd ; hy heeft by zyne broeders den naam van eenen heiligen achtergelaten en de glorie van eenen martelaar ; wy hebben in hem eenen allerbesten priester verloren, maer wy hopen dat wy nu eenen grooten en heiligen vboerspreker in den Hemel te meer hebben. »

( Uit den doodbrief, geschreven door zyns oereten. )  
Myn Jesus, barmhertigheid. (100 dag. aff.)  
Zoet Hert van Maria, wees myn toevlucht. (300 dagen aff.)

Oedelem, druk C. Verdonck

*Monsieur et Madame De Neve-Nachtegaale, Monsieur et Madame De Sutter-De Neve et leur Enfant, et Mademoiselle Eugénie De Neve, ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu'ils viennent de faire en la personne de leur bien-aimé Fils, Frère, Beau-Frère et Oncle respectif.*

**LE RÉVÉREND PÈRE HUBERT, PASSIONNISTE,**

**dans le monde, Monsieur JEAN DE NEVE,**

*né à Heyst, le 20 Août 1836, pieusement décédé à Glasgow (Ecosse), le 28 Juillet 1866.*

*Nous recommandons son âme à vos pieux souvenirs.*

*Bruges, le 2 Août 1866.*