

7. STRUBBE'S KAPELLETJE TE OOSTKERKE.

Langs de baan van Eienbroeke naar Westkapelle, bij de hofstede nu bewoond door Ch. Strubbe-Anthierens, staat een betrekkelijk nieuw kapelletje.

Deze hofstede en hofplaats bekend onder sectie A nrs 381,82,83 en 84 was in 1824 bewoond door Jozef Dombrecht, die gehuwd was met Francesca Quintens. Na de dood van J. Dombrecht hertrouwde de weduwe met Jacobus De Sutter. Na een bezoek aan het dorp, de avond van de 5/1/1857 kwam Jacobus De Sutter niet thuis. Hij werd de volgende morgen bevroren in de sneeuw, aangetroffen aan de balie van zijn hofstede. De weduw liet, zoals het eertijds dikwijls werd gedaan bij soortgelijke ongevallen, een houten kapelletje vastmaken aan de grote lindeboom die bij de balie stond. Deze lindeboom, waarnaar de hofstede zelf "Het Lindenhof" werd genoemd, heeft men in 1949 weggekapt bij het aanleggen en rechtekken van de betonbaan Koolkerke-Oostkerke-Westkapelle.

Om het kapelletje dat aan de lindeboom hing te vervangen, werd nevens de balie door de huidige bewoners het welgelukte stenen kapelletje gebouwd. Het verhaal van de door de koude gestorven De Sutter werd mij medegedeeld door Frans Oreel die een groot deel van zijn leven als landbouwarbeider op deze hofstede werkte. De kerkelijke en de burgerlijke overlijdensakte van J. De Sutter vermelden niet op welke manier hij stierf.