

de schuur, en het laatst aan de woning.

Het klokje van de hoeve werd later teruggevonden tussen het puin. Pieter Daeninck, die op zijn goed leefde te Moerkerke, was daar voorzitter van de kerkraad. De kerk van Moerkerke was erg beschadigd en de goddelijke diensten hadden plaats in een barak. Pieter ging naar zijn vroeger hof het klokje halen om te Moerkerke de diensten aan te kondigen. Na de herstelling van de kerk, deed P. Daeninck het klokje mee naar huis. Bij zijn dood werd zijn inboedel, en helaas ook het hoeveklokje van St-Donaas, verkocht.

Antoon Vermeersch.

=====

MEDEDELINGEN

=====

1. Onze nieuwe Titelplaat.

Door van het eerste nummer van deze jaargang een speciaal nummer te maken, hebben we deerlijk vergeten mede te delen dat onze vriend de jonge en talentvolle kunstenaar R e n a a t B o s s c h a e r t voor ons de mooie titelplaat van "Rond de Poldertorens" heeft gesneden. Het is een kunstige voorstelling van de machtige toren van Oostkerke, de zetel van onze Kring. Profiat Renaat en aanvaard onze beste dank.

Broeder Gaëtan.

2. Uit de Kringfamilie.

In naam van al de Leden van St-Guthago hebben wij ons rouwbeklag uitgedrukt aan schepen Maurice Broucke bij het afsterven van zijn vader, te Oostkerke op 4 februari.

En aan de heer Andre Callier uit Blankenberge boden wij onze kristelijke deelneming aan in de rouw om de dood van zijn moeder, op 22 maart.

Ook een blijde tijding kwam ons allen verheugen. Onze geliefde Voorzitter Rene De Keyser trad in het huwelijk met onze bibliotekares Mej. Margriet De Keyser. Rond de Poldertorens is zeker de tolk van ieder Lid van de Kring, als wij Mijlheer en Mevrouw De Keyser, aan wie Sint-Guthago reeds zoveel te danken heeft, uit ganser hart onze wensen aanbieden voor een schoon en langdurig geluk.

3. Het Bestuur.

Om de heer Raymond Vandenberghe, die verleden jaar is gestorven, te vervangen, werd de heer Germain Vandepitte, de trouwe medewerker van "Rond de Poldertorens", in het Bestuur van St-Guthagokring opgenomen, als lid van de redactie. Kunnen we niemand vinden om de taak van bibliotekaris over te nemen van Mevrouw De Keyser? Zoveel werk is het niet; alleen maar orde erin houden.