

helpt van de vele aanwezigen waren Leden van Sint-Guthago.

Om 12.00 u. werd in de Schuur van het Boerenhof een lekkere maaltijd aangeboden door de reeds beroemd geworden "Visbakkers van Heist". Gul, overvloedig en gezellig!!!

Dan volgde de officiële ontvangst op het stadhuis. Na de erewijn - hoe verdrongen zich de talrijke genooienden! - een korte inleidende vergadering voorgezeten door de heer J.B. de Choldere, burgemeester van Heist, de heer E. Mattelaer, Burgemeester van Knokke en Graaf Leon Lippens ("voor de POLDERS wil ik toch geen belet geven!"), een korte vergadering waarop Johan Ballegeer, conservator van het Poldermuseum, en Dr. Jos Rau, sekretaris van St-Guthago, heel bondig de 2 volgende activiteiten inleidden.

De eerste van die activiteiten was de plechtige heropening van het Museum, dat van uit Lissewege werd overgebracht naar de Pannestraat te Heist. Het werd een overrompeling. Niemand had zoveel volk kunnen verwachten. De heer Eric Perez en zijn medewerkers hebben hier in korte tijd een klein mirakel verwezenlijkt. Maar om alle goed te zien zullen we moeten terugkeren!

Het tweede punt van het programma voor de namiddag was het inrijden van de Riante Polderoute. Drie-en-veertig auto's en twee groepen fietsers legden de 45 km af. De deelnemers lieten hun kaarten aan de onthaalposten (Knokke-Vogelreservaat, Oostkerke-Kerk, Damme-Stadhuis, Lissewege-Ter Doest) afstempelen en kwamen tegen 7 uur weer bijeen in het Boerenhof, waar zij als aandenken een kustvolle reproductie moekregen van een schilderij van de Schuur door kunstschilder Leo Vande Kerckhove.

Was dat een driedubbel sukses! een prachtige dag, ook voor het Westvlaams Verbond voor Heemkunde, waarover vooral ons medelid, de heer Rudolf Six, de ijverige wroeter, bijzonder fier mag mag zijn!

J. Rau.

~~~~~

### 8. Een Brokje Volkspoëzie Langs de Polderoute.

Waar kunnen wij nog beter zijn?  
zo zongen Zichems Heren.  
Maar ook voor ons telt dit refrein,  
Of moeten we 't nog leren?

te Knokke

Streke van geluk en vree  
met al die mooie villa's  
zijn strand en rusteloze zee  
en af en toe wat "Dolle Mina's"

te Westkapelle

Landlijk dorp nabij de grens  
waar nog vurig wordt gebeden  
tot genezing van de mens  
die er komt met stramme leden

te Hoeko

't Onbekende polderrijk  
och hoe schoon staan er de bomen  
langs de oude Krinkeldijk  
plekjes om er bij te dromen.

te Oostkerke

Met zijn reuze poldertoren  
kleine huisjes rond de kerk  
en het land vol rijpend koren  
vreugde in het daaglijks werk.

te Lapscheure

't Dorp van Pastoor Holderwijs  
ruisend riet in oude krekken  
wie nooit en vond dit paradijs  
heeft goed en wel zijn kans verkeken.

## te Moerkerke

Tussen stad en kust gelegen  
prachtig zeg in elk seizoen  
daar wandelen in bos en wegen  
wie zou er voor geen moeite doen.

## te Dudzele

Met haar massa hengelaars  
rustig aan 't kanaal gezeten  
die bij 't gefluit der merelaars  
zo rap de dag en 't uur vergeten.

## te Damme

Oude vesting aan het Zwin  
resten van een groot verleden  
die brachten welstand en gewin  
al over Vlaandrens volk en steden.

## te Lissewege

Met haar kerk en grote schuur  
heersers over Vlaandrens gauwen  
mild bedeed door de natuur  
met vette weiden en landouwen.

## te Ramskapelle

Kan niet pronken met kastelen  
of een brokje romantiek  
maar er wonen willen velen  
in een huisje vol antiek.

## te Heist

Riante badplaats langs de kust  
meeuwen krijsend over 't water  
elk zoekt er vree en vindt er rust  
de zorgen die zijn pas voor later.

## Ja

we kunnen nergens beter zijn,  
elk op zijn plaats ons hier gegeven.  
En wil tot slot van dit refrein  
met God en mens in vrede leven.

Alice Tousseyn (Oostkerke)

mmmmmmmmmmmmmmmm

### 9. Bezoek aan ons Polder- en Visserijmuseum.- 21 juni 1970.

Die zondag wilden we eens ons museum voor ons hebben. We hadden het voor ons .... maar er was weer plaats te kort omdat we met zovelen waren. Erg prettig werd er onder elkaar gepraat en geprezen; uitleg gevraagd en uitleg gegeven. Het is onmogelijk dit in een klein verslag bijeen te brengen: men moet de kataloog in de hand nemen... en er nog 100 stukken bijvoegen!!!

En dan maar kijken hoe alles zorgvuldig tentoon is gesteld, geschikt en gekuist. Wanneer heeft de heer Eric Parez dat allemaal gedaan: twee klas lokalen in een voorbeeldig museum herschepen! echt: een voorbeeldig museumpje!!!

Nu bezitten wij al een grote driehonderd stukken, die vooral landbouw: alaan vertegenwoordigen. De visserij moet er straks bijkomen; Wie helpt er mee? Nu al is de plaats te klein en hebben wij van het Gemeentebestuur de toelating om er nog een klas bij te nemen. Dat brengt Eric wel voor mekaar!

Op die zondag waren veel schenkers tegenwoordig en ze hebben kunnen vaststellen dat hun oude voorwerpen hier in ere worden gehouden en voor de nakomelingen, die ze nooit meer zullen gebruikt hebben, zorgvuldig bewaard.

Wilt ge weten wat ge kunt als ge met een beetje echte leifhobberij aan 't werk gaat, vraag het dan aan ons lid Pol Braet. Deze heer is handelaar en woont te Oostkerke, maar hij is van een gekende boerenfamilie van Westkapelle. Wolnu die heeft in enkele maanden tijd zo maar 112 stukken voor ons museum bijeengehaald!!! En er zijn echt unieke stukken bij. Wie doet het hem na?

J. Rau.